

12.s.e.trinitatis.

30.august 2020

Hannæs

Salmer

8. Om alle mine lemmer

217 Min Jesus lad mit hjerte få

294 Talsmand som på jorderige

298 Helligånden trindt på jord

752 Morgenstund har guld i mund

Profeten Jonas kap. 2

Mattæus 12 , 41 ff..

”Læg mig som en segl ring på dit hjerte, som en armbånd på din arm.

Thi kærligheden er stærk som døden. Nidkærhed hård som dødsriget.

Mange vande kan ikke slukke den strømme ej skylle den bort.”

Sådan synger Salomon for sin elskede i den kølende nat i Jerusalem.

Hun den skønne dronning fra syden er kommet rejsende til verdens klogeste fyrste for at stille ham gåder.

Alle gåderne kan han løse og lidt til, men kærlighedens gåde løser han ikke den kloge mand. Dronningen rejser tilbage til sit land og kongen vendt tilbage til sit mangfoldige harem.

Tilbage er kærlighedens gåde.

Salomon sad inde med al kundskab, han kendte alle hemmeligheder, men han så i et spejl i en gåde som han ikke kunne løse. Kærlighedens gåde.

Men her er Mer end Salomon.

Men de holdt aldrig op med at længes. De havde i de bløde nætter anet at der var noget mere, noget de ikke kunne nå.

Hvornår ved vi at vi er elskede?

I en baggang i Brønderslev står en kone og græder. Tårene løber stille. Hun har ståede der i 30 år.

Inde i stuen sidder han. Hans horisont er begrænset af Vedsysseltidende. Det har den været i 30 år.

Haven er pudset og plejet. Hækken klippet. ikke et græsstrå står i vejret. Men ellers var han ligeglad I ligegyldighedens land er himlen grå, træerne små og fuglene siger ikke en døjt

En dag er han der ikke mere, hun har slået ham ihjel. Hun fik ingen straf for som dommeren sagde havde han været død i mange mange år.

Hvornår ved vi er elskede?

Selv i de tætteste relationer er usikkerheden. Gamle børn sidder ved deres forældres dødsleje og venter, venter på en forsikring venter på et tegn og et ord. De har ventet hele livet, de længes, de håber de må vide.

Hvornår ved vi.

Det ved vi når det fuldkomne kommer.

Det kom så, men verden tog ikke imod det.

Til stede her i dag er verdens visest konge, der er syden underskønne sort og vilde dronning, men der er også en lille sur og gnaven mand.

Han gemte sig ikke bag ved Vendsyssel tidende nej han prøvede at gemme sig endnu bedre. For da kravet kom til ham at han skulle tage af sted fordi han skulle gå Guds bud, sagde han ” ellers tak, Jeg skal ikke nyde noget, de tager mig bare og slår mig ihjel. – Det må du få en anden til” og så stak han af med det hurtigste skib i havnen, - bare væk.

Og gudherren sad og så sin lille skabning pile af og Gud herren rejste en storm af dimensioner og den lille sure Joans vidste at han havde herren sin Gud lige i nakken.

”Kast mig ud” sagde han og det var de mere end villige til. og der blev blik stille.

Men Jonas kom ned på havet bund tang slyngede sig om ham og intet kunne han. Da råbte han fra dybet og gud sendte ham en kæmpe fiske der slugte ham og spyttede ham op på livets kyst Modvilligt og vrangvilligt gik han, men han gik endeligt på Guds ord og tegn.

Men sur var han stadig og tvær, for da han så at Gud skånedet det skønne Ninive blev han tosset. hvorfor skulle han dog have al den ulejlighed, når de alligevel ikke blev svedet af, ja, ikke et hår blev krummet på deres hoveder. Havde Gud så i det mindste sat lidt ild i deres skæg, men nej,- og han satte sig til at surmule. Han kan ikke tilgive Gud at Gud tilgiver dem. Det er simpelthen for meget med al den tilgivelse og al den

kærlighed, - til de andre. Jonas vil blive i den stykkevise kærlighed, den der kun gælder ham selv.

For Joans kender ikke kærlighedens gåde.

Den kendes først når den fuldkomne kommer.

Kærligheden er hård som døden for døden får ikke bugt med den.

Det ved vi nu.

For således elskede Gud verden at han gav sin søn den enbårne for hver den som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Men hvordan kan vi dog tro det.

Vi har tegnet:

Som Joans var tre dage i fiskens bug var Kristus tre dage i dødens vold.

Men er det nok.? Kan vi leve ved tegnet kan vi tro tegnet.

Tegnet er sært tvetydigt. Et tegn er f.eks ikke et mirakel

Vi beder om tegn, men når vi får dem, tror vi dem ikke og hvordan skulle vi dog kunne tro dem.

Hvordan kan vi dog tro at Jesus opstod påskemorgen hvordan kan vi dog tro på kærligheden selv om vi har tegn og hvordan kan vi dog tro at det overhovedet kommer os ved.

Vi længes efter tegn på kærlighed, men hvordan tyder vi tegnene. Tegnet kan være en nøgle ind til Guds rige, men passer det til låsen.

Vi kender det fra vore børn. Siger vi et og viser samtidig noget andet med vore handlinger splitter vi sjæl og krop får vi skizofrene børn. De bliver forvildede og øde. Ligeledes med os i verden ser vi ikke verden og os i den som et tegn på guds kærlighed, fordi vi ikke vil høre at det er sådan Gud vil , blive vi forvilde og øde. Tegn og ord krop og sjæl kan ikke skilles Verden uden Guds ånd er kun en planet på vej mod sin undergang

Mennesker uden ånd er som græs og blomster et vejr går hen over det og det er ikke mere.

Ånd uden krop er skaberi livfornægtelse foragt og bedreviden, det er at sætte sig i Guds sted.

Johannes og Marie var blevet glade for hinanden. De var i 70erne og begge enkefolk, men der var lige som ikke sket noget i deres forhold. Til sidste lænede hun sig hen mod ham og sagde: Kys mig Johannes. Siden har de ikke været fra hinanden 5 minutter.

Maria krævede tegn ikke fordi hun er en ond og ussel kone, men fordi ord ikke er nok. Ord alene kan man aldrig stole på.

At splitte ord og tegn er synd mod Helligånden og noget værre findes ikke.

Salomon den vise forstod det ikke

Den skønne dronning anede det Det var den sidste gåde hun stillede ham og den klarede han ikke

Joans den sure fattede ikke en pind selv ikke efter en tur i hvalen

Der for måtte Gud selv tage kød på sig og blive menneske. for at vise os i en stor himmels pædagogisk bevægelse at vi skal elske vort liv vor verden vor krop og den kærlighed hvormed vi elsker det er simpelthen den gode Helligånd.

Kys mig råbte Maria til Johannes da hun ikke ville høre mere snak.

Mara citerede de første tre ord i Salomos højsang

Kys mig siger Salomon til dronningen. Han vil have tegn og handling. Kærligheden skal blive til

Jesus går en smule videre skamløst stiller han sit krav til os –Æd mig siger han. du er min elskede skabning du skal æde mig. Det er tegnet på at Gud husker dig. du æder ham og ordene lyder.

Det er kærlighedens gåde. Jesus løser den for dig. Han giver dig del i sit rige og sin kærlighed. Tre håndfulde vand: fader, søn og hellig ånd tre skovle fulde jord på dit kistelåg af jorden kom du til jorden bliver du, men af jorden skal du igen opstå.

Ånden forener ord og tegn og der hvor ordet og tegnet går op i en enhed der er livet, riget og opstandelsen

Det er nøglen til kærlighedens gåde.

Vi har den. amen